

VAKANTIE.....WEER NIEUWE ENERGIE OPDOEN..

God..

Ik voel me elke keer weer leeg,
zo aan t' eind van 't jaar.
En alles wat ik doe voor mijn werk,
valt mij dan dubbel zwaar.
Mijn batterij is bijna op,
een paar procent, niet meer.
Ik snak naar nieuwe energie.
Ik val er haast bij neer.

Maar bijna vakantie , lekker vrij!
Dan zit ik niet verplicht
aan werk en werktijden vast.
Ipads en laptops blijven dicht.
Nog even, dan kan ik er
ontspannen tussenuit.
Ik voel de stralen van de zon
al strelen langs mijn huid.

Als ik mij in de zomer plug,
komt alle levenslust terug.
En na die tijd kan ik voldaan,
het werk en alles wat daarbij hoort weer aan.

Wees met ons in de vakantie.
Geef ons een goede tijd
waarin we ons kunnen opladen.
Laat ons kracht putten
uit de ontmoeting met anderen
en allerlei nieuwe uitdagingen.
Geef dat we er straks weer met
nieuwe energie tegenaan kunnen.



WEER NIEUWE ENERGIE OP DOEN.

Op een berg staat een man.

Alleen met de natuur, alleen met het geloei van de wind om zijn oren. De man is moe van alles.

Wat hoopt hij daar te vinden op die eenzame plek?

De harde wind gaat liggen.

Er volgt een aardbeving.

Een vonkenregen doet de droge struiken vlamvatten.

Maar het vuur dooft en het wordt stil.

Alleen een zacht briesje laat de bladeren af en toe ritselen.

En in die stilte zie je de man opleven. Hij haalt diep adem.

Het is of hij zich volzuigt met nieuwe energie.

De blik in zijn ogen wordt krachtiger.

Hij kan er weer tegenaan.

Leeg als een batterij die opgeladen moet worden, kun je je voelen.

Na een zware tijd thuis. En/of na een (school)jaar van hard werken.

Afstand nemen helpt dan: de natuur ingaan -bossen, bergen, zee- en daar weer op adem komen.

Al kun je ook energie krijgen van het contact met mensen.

Van leuke gesprekken en nieuwe ontmoetingen.

Dat overkwam die man even daarvoor, op weg naar de berg.

Juist op het moment dat hij niet meer kòn, kwam er iemand met een lekker warm broodje.

Zomaar een onbekende.

"Eet dat nou maar", hoorde hij.

En door dat eten en dat verrassende gebaar kon hij weer verder.

Vakantie biedt gelegenheid voor verrassende ontmoetingen.

Van mensen waar je blij van wordt en die je energie geven.

Je hoeft in hen geen engel te zien, zoals de man uit het verhaal deed.

Maar misschien kun je in het contact met anderen of in de stilte van de natuur net als deze man iets ervaren van die grote Krachtbron.

Die Krachtbron die God genoemd wordt.

=====

VAKANTIE

Het is vakantie. We kijken ernaar uit.

Even niets moeten. Een heerlijk vooruitzicht.

We kijken terug op het schooljaar, dat achter ons ligt.

En we kijken vooruit naar het schooljaar dat straks weer voor ons ligt.

Nog helemaal glad, zonder plooiën. Maar die zullen er ongetwijfeld komen.

Want zo is het leven: het geeft ups en downs.

Het afgelopen jaar geeft ons veel dankbaarheid. We mochten met elkaar een jaar op weg gaan, van maand tot maand en dag tot dag. Met ouders, leerkrachten en kinderen.

We genoten van heel veel dingen. De leuke activiteiten, de contactmomenten die er met u als ouders waren, de feesten die we samen vierden.

Fijn dat er zoveel betrokken ouders zijn, die samen met ons hun schouders zetten onder een stukje extra begeleiding, wanneer hun kind dat nodig heeft. Samen kom je verder dan alleen en de kinderen verdienen het stukje hulp van zowel ouders als school.

Fijn, dat er bij het organiseren van activiteiten altijd ouders waren die een helpende hand uitstaken. Zonder uw hulp zouden veel dingen niet lukken.

We bedanken u daarvoor en hopen ook in het nieuwe schooljaar weer een beroep op u te mogen doen.

We bedanken :

de contactouders, de ouders die de leerlingen controleerden op hoofdluis, de ouders die in de MR en de OC zaten, de computer- en spelletjesouders, de ouders die kinderen reden naar activiteiten, de ouders die dagelijks de kleutertoiletjes een extra schoonmaakbeurt gaven, de ouders die de hal steeds zo mooi versierden, de bibliotheekouders, de ouders die andere hand- en spandiensten verrichtten enz. enz. Al deze superouders willen we bedanken.

In de laatste Medeklinker stelden we de nieuwe MR leden aan u voor (Jeanine v.d. Griek. Jan Willem Ouwehand en Yara Wiggers).

In deze Klink noemen we de namen van de MR leden die plaatsmaken voor de nieuwe leden. We bedanken ze voor hun inzet voor de belangen van de COS.

Hartelijk dank Margriet van Dijk, Hanneke Houwaard en IJsbrand Verdoes. 27 Juni is er tijdens een gezellig samenzijn afscheid van bovengenoemde drie ouders genomen.

Ook ons team wil ik in deze schoolkrant in het zonnetje zetten en bedanken voor hun fantastische inzet in het afgelopen jaar.

Elke dag waren ze paraat om de kinderen zoveel mogelijk kennis bij te brengen, met ze te zingen, mee te leven met wat de kinderen bezighield en plezier met ze te maken.

Het team mag nu genieten van een welverdiende vakantie.

In de afgelopen maanden gingen we regelmatig met de kinderen "op stap". De kinderen, ouders en leerkrachten schreven daar een verslagje van, waarover u in deze schoolkrant kun lezen.

Er gebeurden ook verdrietige dingen die we met elkaar deelden.

De vader van Indy overleed na een ziekbed van bijna een jaar. Veel te vroeg en veel te jong.

De conciërge van de dependance , Kees Kuijt, werd ziek en hij zal zijn werkzaamheden op de dependance niet meer kunnen hervatten. Hij is getroffen door een ziekte waarbij je in heel korte tijd dement wordt.

Heel erg zwaar voor zijn vrouw en kinderen maar ook voor school. Kees deed altijd met veel plezier zijn werk en we kunnen ons nog niet goed voorstellen dat hij nooit meer op school terug zal komen.

Juf Nicoline moest pas op de plaats maken en kon haar werkzaamheden tot de zomervakantie niet uitvoeren. Na de zomervakantie zal er ook nog vervanging voor haar nodig zijn en dat hebben we al geregeld. Juf Elise komt elke maandag, juf Lydia de overige dagen van de week. We wensen juf Nicoline het allerbeste en een voorspoedig herstel.

Daarnaast zijn er grootouders die (ernstig) ziek zijn. We noemen geen namen maar we willen ze laten weten dat we aan ze denken en met ze meeleven.

De gezondheid van Willem Ravensbergen en Koos Jonker, beide vader van leerlingen van de COS, is op dit moment redelijke stabiel. We wensen ze het allerbeste toe.

Er zijn in de afgelopen maanden nog geen vorderingen gemaakt wat betreft de nieuwbouw van ons schoolgebouw.

Wethouder Jacco Knappe is de wethouder van onderwijs voor de komende 4 jaar. We gaan gelijk na de zomervakantie met hem om de tafel zitten.

Wanneer er een ouder is die verstand heeft van nieuwbouw/renovatie van schoolgebouwen, wil die dan contact met mij opnemen en zijn/haar kennis met mij delen?

De groepsverdeling is inmiddels bekend en we zijn heel erg blij dat we het nieuwe schooljaar weer met een prachtig team mogen starten.

Jolien Oudshoorn en **Eline Grimbergen** zijn de leerkrachten van de groepen 8. Jolien is nog helemaal nieuw, Eline werkt al vanaf februari op de COS en we zijn heel erg blij dat ze op de COS blijft.

We gaan helaas afscheid nemen van onze leerlingen van de huidige groepen 8. Wat zullen we hun vertrouwde gezichten missen en hopen dat ze nog heel vaak komen buurten op de COS.

Ze zijn klaar voor de volgende stap op het VO en hebben er zin in. Het ga jullie goed kanjers.

Ga met God en Hij zal altijd met jullie zijn.

DE LEERLINGEN VAN GROEP 8A

Daan Barnhoorn, Gijs Bosman, Quinten van Duijn, Noa van Duyvenvoorde, Leonard van Eer, Anne-Roos van Egmond, Louna de Graaff, Julian Guijt, Teun Guijt, Eveline Haasnoot, Lisa Haasnoot, Madeleine Heemskerk, Sem van Klaveren, Dieuwke Kuyt, Ashley Nijgh, Joppe van der Plas, Tayra Rapa, Bram Ravensbergen, Maarten van Rijn, Nora Schaap, Stephen Schoneveld, Yvette Schoneveld, Rens Varkevisser, Guus Vooy, Job de Vreugd en Niels Zwaan.



DE LEERLINGEN VAN GROEP 8B

Lotte de Beer, Sophia Bras, Joep Draisma, Thymen van den Enden, Wessel Glasbergen, Luuk Guyt, Emma Haasnoot, Dirk Hoek, Julian Hoek, Abia Kloens, Rens Kraijenoord, Bess Kromhout, Tessel Kuyt, Dave van der Luijt, Angelita Messemaker, Daan van der Plas, Luke van der Plas, Maaïke Plug, Guus Ravensbergen, Tessa van Rhijn, Noa Schoneveld, Chayenne Schrik, Imé Tangeman en Tijmen Verdoes.



Nieuwe kleuters

Op vrijdagmiddag 29 juni kwamen de nieuwe kleuters kennismaken. Juf Lisette en juf Margriet krijgen de 4-jarige kleuters in hun groep.
We heten ze, samen met hun ouders, van harte welkom en wensen ze een hele mooie schooltijd toe op de COS.

We gaan vakantie vieren.

Momenten om met elkaar te kunnen genieten van ontspanning, nieuwe indrukken opdoen en niet in het minst van elkaar als gezin.

We wensen u en jullie een prachtige zomer toe.

Ver weg of dichtbij, dat maakt niet uit.

Op 27 augustus staat de schooldeur weer wagenwijd open.

Een hartelijke groet, mede namens het team, Blondi

HOERA!! TIJS IS GEBOREN

De school kreeg een geboortekaartje van **TIJS**. Tijs is op Curaçao geboren, zoon van Rick en Janneke van der Plas en broertje van Febe en Ilse.

Febe heeft een korte periode op de COS gezeten voordat ze naar Curaçao vertrok omdat haar vader daar een paar jaar aan het werk ging.

We feliciteren dit gezin van harte met hun kleine mannetje en wensen ze heel veel geluk met z'n vijven.

ZO OVERWELDIGEND, ZO ONBESCHRIJFELIJK, JE BENT MEER DAN EEN WONDER....

SCHOOLVAKANTIE 2017-2018

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

De zomervakantie begint vrijdag 13 juli voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 om 11.45.

Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 om 12.15 uur.

De leerlingen van de groepen 8 zijn woensdag 11 juli voor het laatst op school.

SCHOOLVAKANTIES 2018-2019

Herfstvakantie	22-10-2018 t/m 26-10-2018	
Studiedag team	19-10-2018	alle leerlingen vrij
Kerstvakantie	24-12-2018 t/m 04-01-2019	
Voorjaarsvakantie	25-02-2019 t/m 01-03-2019	
Studiedag team	04-03-2019	alle leerlingen vrij
Pasen	19-04-2019 t/m 26-04-2019	
Koningsdag	27-04-2019	
Meivakantie	29-04-2019 t/m 03-05-2019	
Hemelvaartsvak.	30-05-2019 t/m 31-05-2019	
Pinkstervakantie	10-06-2019	
Zomervakantie	22-07-2019 t/m 30-08-2019	

Data om alvast te noteren:

**INFORMATIE AVONDEN OUDERS GR. 1 T/M 8
STARTFEEST VOOR TEAM, OUDERS EN LEERLINGEN**

**10 en 11 september
vrijdag 21 september 17.00 – 19.30**



FILMOPNAMES CHRISTELIJKE OPLEIDINGSSCHOOL

Woensdag 27 juni vormde het gebouw van de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan het decor van een grote filmopname. Productiemaatschappij Pinkrabbij wilde filmopnames maken in een authentiek, karakteristiek schoolgebouw met een mooie uitstraling. Na zorgvuldige afwegingen werd daar ons schoolgebouw voor gekozen. De leerlingen van de groepen acht mochten bij deze opnames meedoen als figuranten. Heel veel leerlingen maakten van deze mogelijkheid gebruik. Voor deze leerlingen was het natuurlijk een hele belevenis om dit mee te maken. De lokalen, waarin de opnames werden gemaakt, werden met lampen en schermen volledig aangepast aan de wensen van de regisseur. Zelfs de digitale schoolborden werden voor even vervangen door een krijtjesbord. Door de vele apparatuur en kabels was de school vrijwel onherkenbaar. Op het schoolplein werd zelfs een hele keuken ingericht, waarin verse maaltijden werden bereid voor de hele crew en natuurlijk mochten de figuranten mee-eten. Buiten op straat stond een hoogwerker met grote lampen om binnen voor de juiste belichting te zorgen. Later op de dag werd de opnamelocatie verplaatst naar Wassenaar, waarvoor de kinderen met een grote dubbeldekker naar toe werden gereden. Op het Wassenaarse strand werden weer mooie shotjes gemaakt. Ook op donderdag waren er nog verschillende opnames op meerdere locaties in Katwijk, waaronder bij de haringkar aan de Uitwatering. We zullen over enkele maandjes de resultaten op de televisie kunnen zien. We zien benieuwd hoe dat eruit zal zien.



Gymnastiek rooster 2018 - 2019.

Onderstaande uren verzorgt juf Ria, vakdocent gym, de lessen.

Donderdagochtend:	08.45 – 09.30 Groep 8
	09.30 – 10.15 Groep 8
	10.30 – 11.30 Groep 7
	11.30 – 12.15 Groep 7
Donderdagmiddag:	13.30 - 14.30 Groep 4
	14.30 - 15.30 Groep 4
Vrijdagochtend:	08.45 - 09.30 Groep 5
	09.30 - 10.15 Groep 5
	10.30 - 11.30 Groep 6
	11.30 - 12.15 Groep 6
Vrijdagmiddag:	13.30 - 14.30 Groep 3
	14.30 - 15.30 Groep 3

Op maandag en dinsdag krijgen de leerlingen gym van hun eigen leerkracht.

Zendingsdoel: Doktershuizen in Myanmar

Nina van Duijn, de dochter van onze biebmedewerkster Loes, zal deze zomer samen met 30 jongeren uit Rijsburg e.o. vertrekken naar Myanmar. In samenwerking met de organisatie World Servants zullen zij daar dokterswoningen gaan bouwen.

Deze dokterswoningen zijn hoognodig om medisch personeel aan te trekken voor de zorg die daar is. En daar wilden wij als school aan meehelpen. Dit deden we door o.a. zendingsgeld in te zamelen. Maar ook door ons zelf in te zetten voor een ander en daar een bijdrage voor te verdienen. Zo kwam de actie "**Heitje voor een Karweitje**" tot stand.

Hieronder volgen enkele verslagen van leerlingen uit groep 3, 5 en 6. Leuk om te lezen hoe zij zich, net als vele andere leerlingen, enthousiast hebben in gezet. Maar eerst zullen we alvast verklappen wat de totale opbrengst is: **€ 1096,76.**

We zijn trots op onze leerlingen die zich in hebben gezet voor iemand in de buurt, maar daardoor ook voor iemand ver weg!

*we hebben heel veel geld op ge haalt voor hijtje voor kaarwijtje
meer dan zeeve en twintig euro
van luca en jan (3b)*

Hoi, wij zijn Mirjam Fabienne en Elise.

*Wij gingen geld ophalen voor Myanmar. Ze hadden op school vertelt om geld op te halen voor Myanmar. Wij hebben ons best gedaan om €50 euro op te halen. En dat is gelukt! Hopelijk vind Myanmar dit fijn. Dat zullen we leuk vinden. Omdat er huizen worden gemaakt. Ze hebben daar genoeg geld nodig om huizen te maken. Hopelijk halen ze genoeg geld op. Wij willen ze graag helpen daarom hebben we dit gedaan. We gingen langs allerlei straten voor Myanmar. We hebben veel dingen gedaan. Weetje wat? Auto's wassen, onkruid weghalen en we hebben ramen gezeemd. Honden uitgelaten en brieven gepost. En nog veel meer. En de mensen langs de deuren waardeerden dit dat wij dit deden voor Myanmar. We hopen dat al het geld heeft geholpen.
Groetjes van Fabienne Elise en Mirjam (5b)*

Heitje voor karweitje in groep 6A

*We moesten geld ophalen door klusjes te doen. Ik vond het een erg goed doel. Het doel was: voor ziekenhuizen in Myamar. Er kwamen twee jonge vrouwen bij ons in de klas die deden een presentatie en lieten een filmpje zien van de vorige keer. De ziekenhuizen zijn voor dokters. Onze klas heeft 180 euro en 80 cent opgehaald. Ik hoop dat er genoeg geld is ingezameld.
Vivian de Boer*



DE COS IS BEVOORRECHT MET TWEE VADERS MET EEN FIETSENWINKEL.

We bedanken **PAUL** :

Voor het fantastische onderhoud in het afgelopen schooljaar aan de fietsen en steppen van de kleuters.

We bedanken **NICO**:

Voor het schenken van twee skelters voor de kleuters.

Een dikke bedankknuffel van alle kleuters en de juffen van de groepen 1 en 2



HET TEAM VAN DE COS WENST U EN JULLIE EEN PRACHTIGE ZOMERVAKANTIE.



Zittend op strandhokjes: juf Lisette, juf Linda, juf Carmen en juf Kirsten

Staaende rij: juf Chantal, juf Thelinde, Paul (conciërge), juf Margreet, meester van der Bent, Kees (conciërge), juf Margriet, juf Susanne, juf Christine, Blondi, juf Jolanda en juf Danielle

Zittend voorste rij: meester Smit, juf Hanny, juf Nicoline, juf Karin, juf Anne-Sophie, meester Pronk, juf Nelleke, juf Ria (gymjuf), juf jacqueline, juf Ada, juf Harrynette, juf Jeanette en juf Rim

We missen op de foto: juf Geertje, juf Thea en juf Dillingh, juf Lydia juf Eline en juf Jolien